

Jeg havde fornøjelsen sammen med mange af jer, at være sammen med Winnie og Bent Røscher til Seniorklubbens fødselsdag fredag den 2. november.

Derfor kom det som et stort chok for mig da Winnie ringede til mig samme dag, som Bent fik et hjertestop og at jeg fik at vide, at han var afdøet ved døden.

Bents bisættelse foregår fra "Gl. Vor Frue Kirke" i Roskilde tirsdag den 13. november kl. 12.00

Der er "gravøl" på Håndværkerforeningen bagefter, det ligger lige ved siden af kirken, og I er mere end velkomne.

Æret være Bents minde

Peter Bjarnholt

Nedenstående har jeg modtaget mindeord fra dels Bjarne Eklund samt Jahn Schapiro

Mit bekendtskab/venskab med Bent stammer helt tilbage til 1960'erne hvor Bent hed Christensen, og så senere Røscher - og hele tiden den noble/saglige/flotte SAS repræsentant.

Mange gode "kampe" om fælles kunder i min Lufthansa og Varig tid - men altid en "kamp" i gensidig respekt.

For Bent var verden - familien, SAS og.....SAS en gang til !!

Vi er mange, som har mistet en super kammerat og dejligt menneske - mange tanker til Winnie og familie, æret være Bent`s minde.

Bjarne Eklund

Jeg kan tilføje til Bjarnes fine beskrivelse, at mit venskab med Bent hovedsageligt stammer fra:

- Bents tid i SAS som sagsbehandler og beslutningstager for klager og claims - hvor flexibilitet og stædighed sikrede at ingen af os tabte for mange penge og blev sure
- Bents glæde og stolthed over sin søn Michaels alsidige og spændende jobudfordringer og som jeg i en periode havde ansat med stor succes
- Bents gode humør ved kammeratlige samvær i både Seniorklubben og VET, som Bent sjældent forsømte uden uopsættelig grund
- Bents hjælpsomhed og åbenhed omkring mange af livets udfordringer, bl.a. i Knoglekongresgruppen, hvor medlemskab kræver kunstige knæ

Vi har mistet noget uerstatteligt og en ener

Jahn Schapiro